

1. Record Nr.	UNINA9910782459403321
Autore	Reve Karel van het
Titolo	Uren met Henk Broekhuis [[electronic resource] /] / Karel van het Reve ; met een nieuw voorwoord van Hugo Brandt Corstius
Pubbl/distr/stampa	Amsterdam, : Amsterdam University Press, c2006
ISBN	1-281-97992-9 9786611979928 90-485-0449-X
Descrizione fisica	1 online resource (147 p.)
Collana	Athenaeum Boekhandel canon
Altri autori (Persone)	Brandt CorstiusH <1935-> (Hugo)
Disciplina	843.91
Soggetti	Dutch literature - 20th century
Lingua di pubblicazione	Olandese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Originally published: G. A. van Oorscot, 1979.
Nota di contenuto	Preliminaries; Er zouden lijsten moetenherhaalde uitspraken; Er is nauwelijks een zichzelfrespecterend intellectueel in de Westerse wereld te vinden, die nietgelooft dat vele in dromen, beeldende kunst en literatuur voorkomende potloden en anderelangwerpige dingen fallische symbolen zijn; Bij het vorige stukje hebt u misschien gedacht: nou ja, dat van die potloden, dat geloven misschieneen heleboel mensen, maar ik geloofdathelemaal niet. Maar nu heb ik iets dat u vast en zeker ook gelooft: dat kunstenaars gevoelens uitdrukken Bijna iedereen denkt dat Philips best gloeilampen zou kunnen maken die niet stukbranden, maar dat niet doet omdat Philips dan failliet zou gaan want dan hoefde je maar een keer zo'n lamp te kopen Bijna iedereen gelooft dat in de Bijbel staat dat Cham zijn dronken en blote vader Noach bespoot heeft; Op welhaast alle scholen zegt de meester dat je herhaling van "" hetzelfde woord moet vermijden; Bijna iedereen gelooft dat massaproductie tot grauwe eenvormigheid leidt De belangstelling van de massa voor onzinnige dingen - voetbal, maanreizen, tweede huizen, koninklijke huizen, wordt door sinistere machten opgekweekt en aangewakkerd en georganiseerd om de aandacht van de massa van de echt belangrijke dingen af te leiden Menige moderne theoloog is de mening toegedaan dat een colloquiale bijbelvertaling beter is dan een deftige; Nog niet zo lang geleden vond bijna iedereen dat het in de bres springen voor

vervolgden incommunistische landen schadelijk was voor dievervolgden en daarom beter achterwege kon worden gelaten

Wat je ook vaak hoort is dat je de feiten niet begrijpen kunt als je de achtergronden niet kent. De krant krijgt van tijd tot tijd een ingezonden stuk van iemand die er voor pleit om in de krant geen buitenlandse woorden zoals happening of economie of typewriter te gebruiken, maar gewone Nederlandse, voor iedereen begrijpelijke woorden zoals gebeurtenis, staathuishoudkunde en schrijfmachine. Een lezer schrijft: 'Is dan niets u heilig? Vindt u het niet een beetje kinderachtig om de wijsheid van eeuwen met een paar gemakkelijke sneers af te doen? Straks gaat u nog beweren dat je bij eb, gerust de zee in kunt gaan, terwijl ik uit eigen ervaring weet dat het zwemmen bij eb veel gevaarlijker is dan het zwemmen bij vloed!' Een vormingsleider is nog geen vijf minuten bij je in huis of je hoort hem al zeggen dat niet de verschijnselen, de symptomen bestreden moeten worden, maar de oorzaken.

Je kunt al vijftig jaar lang geen deur opentrekken, geen radio aanzetten of iemand zegt dat wij in een haastige tijd leven.

Sommario/riassunto

In de bundel *Uren met Henk Broekhuis* bundelde Karel van het Reve een veertigtal scherpzinnige columns over evenzovele onuitroeibare gemeenplaatsen van onze tijd. Stellingen als 'Vergelijkingen dienen ter verduidelijking', 'Zwemmen bij eb is gevaarlijker dan bij vloed' en 'Seks en geweld zijn in boeken, films en op de tv alleen geoorloofd als ze functioneel zijn' worden door hem met spotlust en acribie aan de kaak gesteld. Nauwkeurig en nuchter ontleedt hij dit soort drogredenen en ideeën terug tot hun kern: nonsens. *Uren met Henk Broekhuis* is een verzameling lessen in gezond redeneren die niet
